

Lees Mij !

Beste ouders/verzorgers,

In deze Lees Mij treft u een afscheidswordje van Frans aan, een woordje van Cristel en informatie over Stichting Spelend Kamperen.

Veel leesplezier.

Frans Toll.

- **Afscheidswordje Frans**

Vanaf donderdag 18 maart gaat Cristel het stokje van mij overnemen. Afgelopen tijd zijn we met de overdracht bezig geweest. De komende periode blijf ik op de achtergrond aanwezig voor haar. Daarnaast ga ik een aantal klussen afronden. Op het eind van het schooljaar ga ik dan met pensioen. Door het overlijden van Pauline en door Corona is het jaar anders verlopen dan ik had verwacht.

Ondanks dit, vertrek ik met een goed gevoel en laat een fijn en krachtig team, fantastische kinderen en fijne ouders/verzorgers achter. Die ik ontzettend ga missen.

Niet iedereen zal het weten maar mijn achternaam is Toll. Een tol staat voor mij voor: kleurrijk en verscheidenheid: iedereen is anders en dat mag. Maar een tol staat ook voor vallen en opstaan: Blijf in contact met elkaar, heb begrip voor elkaar, oordeel niet meteen over elkaar.

Bedankt voor de prettige samenwerking en vooral "Heb het goed met elkaar en werk daar samen aan!"



- **Woordje Cristel**



Vorige week ben ik dan echt gestart op De Piramide! Afgelopen 2 weken hebben vooral in het teken gestaan van kennismaken en overdracht. Veel kinderen zullen mij inmiddels ook gezien (en misschien ook gesproken) hebben. Ik ben in elke klas al even geweest, maar ben daarnaast vooral nog bezig geweest met het leren kennen van het gedreven team dat er staat en de school. Vanaf 19 maart ga ik dan echt het stokje van Frans overnemen. Ik heb al enorm genoten van de afgelopen dagen, dus heb heel veel zin in de jaren bij De Piramide die komen gaan! Ik hoop op een fijne samenwerking, want samen moeten we het doen! Samen; met kind, u als ouder/verzorger, leerkracht, begeleiders en andere betrokkenen!

- Stichting Spelend Kamperen



Ben je **avontuurlijk**, hou je van **spelletjes**, slaap je graag in een **tent** en wil je nieuwe **vrienden** maken? Dan is **SSK kamp** iets voor jou!

S.S.K organiseert **zomerkampen** voor kinderen van 6-12 jaar (groep 3 – groep 8). De zomerkampen worden gehouden in de bossen van Valkenswaard waar een grote moderne blokhut en een 13 tal slaaptenten op ons wachten. Op kamp is de dag gevuld met heel veel buitenspelletjes (**Stratego, Water-Spons-Vuur, etc.**), een thema toneelstuk, lekkere maaltijden van de koks, een dag zwemmen in een tropisch zwembad en op de laatste avond een kampvuur met bonte avond. Een echt **buitenspeelkamp** dus. Je kan je opgeven samen met vriendjes/familie/kennissen etc.

Wil er niemand mee maar wil jij wel graag op kamp? Geen probleem, op SSK-kamp heb je zo nieuwe vrienden gemaakt.

De kosten bedragen € 95,- per kind. **Nieuwsgierig geworden?**

Voor meer informatie over het zomerkamp en inschrijven kijk je op onze website:

www.spelendkamperen.nl

Kampweek 1: 25 juli – 31 juli

Kampweek 2: 1 augustus – 7 augustus